

Sint-Jozef

Brugsestraat 24



Herberg van 1891 tot 1930

Uitbaters:

1891 Ferdinand Vanwynsberghe x Clementine Naessens

1919 Jeroom Bostoën x Elisa Vanwynsberghe



Sint-Jozef - anno 2017 . Rechts van Sint-Jozef café De Trombone. Links, twee huizen verder, café Het Zwaard

In het jaar van hun huwelijk, 1872, komen Ferdinand Vanwynsberghe en Clementine Naessens hier wonen. Hij is er dan 36 en zij 27. Ferdinand is meester-timmerman en Clementine doet het huishouden. Vanaf 1891 staat Clementine vermeld als herbergierster. Hun acht kinderen zijn dan al geboren. De oudste is er dan achttien, hun jongste Arthur is dan 6 jaar oud. Op 18 oktober 1918 sterft Ferdinand door de *stikgaze** in zijn huis. Op die dag is Hulste al 2 dagen bevrijd maar de Duitse achterhoede bestookt Hulste met gasbommen van aan de overkant van de Leie. Zeker 31 burgers komen daarbij om. Zo ook Ferdinand. Het jaar daarna trouwt de dochter Elisa met vlaswerker, later *makelaar in zaden*, Jeroom Bostoën uit Lendeledede. Zij staat geregistreerd als borduurster en herbergierster. Het echtpaar hield het café open tot ca 1930. Hun oudste zoon Petrus werd in september 1939 onder de wapens geroepen en werd al op 26 mei 1940, bij het begin van de oorlog, afgevoerd als krijgsgevangene naar het *Stalag XV* van Krems in Oostenrijk. Op 2 februari 1941 kwam hij terug vrij. In 1943 trouwt hij met Lydie Debrie. Eerst wonen ze in de Kapelstraat maar in 1954, het jaar dat Elisa, Petrus' moeder, overlijdt, komen ze hier in het vroegere café wonen. Een jaar later, in 1955 sterft ook Jeroom, Petrus' vader. Petrus en Lydie Bostoën krijgen twee dochters: Huguette en Martine die hier in de Brugsestraat 24 opgroeien. Petrus sterft in 1970 en tot aan haar dood in 1998 blijft zijn weduwe Lydie hier wonen.

De Stikgaze: [Hier](#) vind je het verhaal over de *stikgaze* in Hulste